



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1113

13.07.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος II: Το λαϊκό κράτος

Μέρος 10

Ενάντια στην αντίδραση

Ο αγώνας κατά της αντίδρασης έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς σε πολλά σημεία του παρόντος εγγράφου. Το αποφασιστικό σημείο είναι το εξής: Η αντιπολίτευση είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη:

Όλες οι επαναστάσεις στην παγκόσμια ιστορία αντιμετώπισαν το πρόβλημα των αντιδραστικών ρευμάτων και πολλές έπεσαν θύματά τους αργά ή γρήγορα. Ακόμα και μια πραγματική λαϊκή επανάσταση - όπως η εθνικοσοσιαλιστική - δεν γλιτώνει από αυτή την πρόκληση. Διότι όλα τα συστήματα, ακόμη και τα πιο διεφθαρμένα και φαύλα, στα οποία ανήκουν σίγουρα τα γερμανικά καθεστώτα κατοχής σε Ανατολή και Δύση, προσελκύουν ένα στρώμα ηγετών και δικαιούχων που έχουν να χάσουν επιρροή και προνόμια και γι' αυτό είναι επίσης διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τη δημοκρατία και τον μπολσεβικισμό.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε αντιδραστικές συμπεριφορές ή και πράξεις μετά τη νίκη μας. Αλλά αν δεν εκκαθαρίσουμε, όπως έκανε κάποτε ο Στάλιν, όλους εκείνους που μπορεί μια μέρα να υποστηρίξουν την αντίδραση - και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί και σε αυτούς τους ανθρώπους βλέπουμε πρώτα απ' όλα τον σύντροφο του λαού και όχι το μέλος ενός στρώματος ή μιας

τάξης που τείνει σε αντιδραστικές και αστικές συμπεριφορές - τότε το μόνο που μένει είναι ο συνεχής και επίπονος αγώνας και η διαπαιδαγώγηση πάνω απ' όλα της αναπτυσσόμενης νεολαίας, για την οποία μέσα σ' αυτόν θα γίνει φυσικός ο δεσμός με την κοινότητα και η συντροφικότητα πέρα από όλες τις τάξεις και τα κτήματα.

Λόγω της ιστορίας και της παράδοσής του, το SA φέρει το κύριο βάρος σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στην αντίδραση. Η εκπαίδευση των ανδρών του λαού μας βρίσκεται ουσιαστικά στα χέρια του Sturm Abteilung. Εκείνους των οποίων οι φιλοδοξίες κατευθύνονται προς τη διατήρηση ή την αποκατάσταση προνομίων και ιδιοτελών πλεονεκτημάτων, θα τους βάλουμε ανελέητα στη θέση τους. Σε αυτό, φυσικά, καλούνται όλοι οι κλάδοι του κόμματος - αλλά πάνω απ' όλα η SA. Το SA, πάνω απ' όλα, έχοντας κατά νου τη δική του τραγική και αιματηρή ιστορία, καλείται να συντρίψει και να καταπατήσει την αντίδραση!

Δεν γνωρίζουμε κανένα έλεος με τα ξένα προς το λαό στοιχεία που βλέπουν στο γερμανικό λαό μόνο ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης, ούτε με εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν να τον υπηρετούν στην πορεία για εγωιστικά, ευτελή κίνητρα.

Όποιος απωθήσει το χέρι που απλώνουμε για συμφιλίωση, θα νιώσει την πλήρη ισχύ ενός νόμου που θα απαιτήσει μια μέρα ξανά, στο όνομα του γερμανικού λαού, από αυτούς τους συντρόφους του λαού να δώσουν λογαριασμό για την υπηρεσία τους στην κοινότητα.

Λαϊκή Πολιτοφυλακή: Οι ένοπλες SA

Στο εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat, τα SA χωρίζονται σε τρεις σχηματισμούς:

- Λαϊκή Πολιτοφυλακή
- SA Staff Guards
- General SA

Σύμφωνα με τις ιδέες του Ernst Röhm, μετά τη νίκη του κινήματός μας, τα SA θα χρησιμεύσουν ως στελέχη ενός επαναστατικού, εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού στρατού, ο οποίος, όπως και στην Ελβετία, θα οργανωθεί ως λαϊκή πολιτοφυλακή.

Η Λαϊκή Πολιτοφυλακή περιλαμβάνει όλους τους άνδρες του έθνους μας που είναι κατάλληλοι για στρατιωτική θητεία και εκπαιδεύει επίσης όλους τους άνδρες νέους από τα πρώτα χρόνια - πρώτα σε μια παιγνιώδη μορφή, όπως ήταν, στη συνέχεια με στρατιωτικά αθλήματα και τέλος με προ-στρατιωτική εκπαίδευση. Ακολουθεί η κανονική στρατιωτική θητεία, όπως συμβαίνει σήμερα. Μετά από

αυτό, ο λαϊκός σύντροφος δεν αποστρατεύεται στην εφεδρεία και δεν καλείται για μια άσκηση το πολύ μια φορά κάθε λίγα χρόνια, αλλά κάνει συνεχή υπηρεσία σε τοπικές και εταιρικές ομάδες μάχης στο πλαίσιο της κανονικής του εργασιακής ζωής. Έτσι, ολόκληρος ο ανδρικός πληθυσμός είναι συνεχώς έτοιμος για στρατιωτική θητεία και εκπαιδεύεται.

Η υπηρεσία αυτή, η οποία πρέπει να διαμορφώνεται στο πνεύμα της ΑΕ, θεωρείται καθήκον τιμής προς τον ίδιο τον λαό και είναι συνεπώς δεσμευτική χωρίς εξαιρέσεις.

Από το μαθητή μέχρι το συνταξιούχο, κάθε άνθρωπος του λαού μας είναι οργανωμένος στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή. Είναι υπεύθυνο καθήκον να οργανώσουμε την υπηρεσία με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σύντροφοι του λαού να είναι καλά εκπαιδευμένοι στρατιωτικά, ενισχυμένοι ιδεολογικά και διαμορφωμένοι ανθρώπινα με την έννοια του Κόμματος. Σε όλους τους κλάδους του κράτους που, σε αντίθεση με τους αμιγείς κομματικούς σχηματισμούς, δεν βασιζονται στον πλήρη εθελοντισμό, δηλαδή και στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η επιθυμητή εθνικοσοσιαλιστική διαμόρφωση του ατόμου να μην επιχειρείται με τη βία και την πίεση, όπως στο ανατολικό μοντέλο:

Οι συνεχείς και κουραστικές, ιδεολογικές συζητήσεις και ο καταναγκασμός να επιτρέπεται πάντα να σκέφτεται κανείς επίσημα προς μία μόνο κατεύθυνση αμβλύνουν και στην καλύτερη περίπτωση έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ποιος θα το ήξερε αυτό καλύτερα από εμάς, τη νέα γενιά, που έχουμε μεγαλώσει κάτω από συνθήκες συνεχούς δημοκρατικής και αντιφασιστικής πλύσης εγκεφάλου.

Επομένως, δεν πρόκειται πρωτίστως για την εκπαίδευση πεπεισμένων εθνικοσοσιαλιστών στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή και τη Wehrjugend, αλλά για καλούς Γερμανούς που είναι αφοσιωμένοι στην κοινότητα και έτοιμοι να υπερασπιστούν το Volksstaat με τη ζωή τους με κάθε κόστος. Και εδώ, το κράτος παρέχει μόνο ένα πλαίσιο, ενώ τα στελέχη των SA της Λαϊκής Πολιτοφυλακής δεν πρέπει να κηρύζουν υπερβολικά τον εθνικοσοσιαλισμό, αλλά να τον ζήσουν πειστικά!

Σε σύγκριση με τον καθαρό στρατό κληρωτών ή τον επαγγελματικό στρατό, βλέπουμε τέσσερα πλεονεκτήματα στη λαϊκή πολιτοφυλακή:

Με τη δημιουργία της Λαϊκής Πολιτοφυλακής, η Γερμανία θα είναι και πάλι σε θέση να αμυνθεί μόνη της απέναντι σε κάθε πιθανό επιτιθέμενο. Δείχνουμε ότι σε περίπτωση πολέμου ολόκληρος ο πληθυσμός μπορεί και θα πάρει αμέσως τα όπλα, ότι κάθε τόπος, κάθε εργοστάσιο, κάθε σπίτι θα υπερασπιστεί μέχρι το τελευταίο φυσίγγιο. Μια επίθεση κατά της Γερμανίας δεν θα ήταν περίπατος στο πάρκο, αλλά μια πορεία θανάτου, η οποία, επιπλέον, θα οδηγούσε στην καλύτερη

περίπτωση στην κατάκτηση μιας εντελώς κατεστραμμένης χώρας που δεν θα μπορούσε να ειρηνεύσει. Κανένας εχθρός δεν μπορεί να έχει κανένα συμφέρον από αυτό.

Το κόστος μιας Λαϊκής Πολιτοφυλακής είναι χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη πιθανή αμυντική πολιτική, η οποία βασίζεται επίσης στην ιδέα μιας ανεξάρτητης εθνικής άμυνας. Ως επί το πλείστον, η Λαϊκή Πολιτοφυλακή θα είναι εξοπλισμένη μόνο με κανονικά όπλα πεζικού και αντιαρματικά όπλα. Ο συνεχής επανεξοπλισμός με όλο και πιο ακριβά, νέα οπλικά συστήματα θα εξαλειφθεί ή θα μειωθεί σημαντικά, αφού η στρατηγική δεν θα βασίζεται πλέον στην άνευ όρων τεχνική ισότητα με τον πιθανό εχθρό, αλλά στην κινητοποίηση ολόκληρου του πληθυσμού και στην προθυμία του να καταστρέψει τα πάντα αντί να επιτρέψει να κατακτηθεί. Μια ανεξάρτητη, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία όπλων μπορεί ωστόσο να διατηρηθεί μέσω της αύξησης των εξαγωγών όπλων σε φιλικές ή ουδέτερες χώρες.

Μια λαϊκή πολιτοφυλακή δεν είναι επιθετικός στρατός και ως τέτοιος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επανεξοπλιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον παραδοσιακό πόλεμο στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, αλλά ενόψει του βαθιά ριζωμένου φόβου των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών, ο οποίος έχει ενισχυθεί και διατηρηθεί ζωντανός από δεκαετίες προπαγάνδας των νικητών, είναι ψυχολογικά πολύ σημαντικό για τους γείτονές μας εάν το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις του αναγνωρίσιμα αμυντικές, χωρίς έτσι να αποδυναμωθεί τόσο πολύ, ώστε να έρθει σε κανέναν ξανά η ιδέα να καταπολεμήσει τον εθνικοσοσιαλισμό με τη βία για άλλη μια φορά. Δεν πρέπει να δώσουμε στον Σιωνισμό το παραμικρό πρόσχημα για να βυθίσει τον κόσμο σε έναν τρίτο πόλεμο κατά της Γερμανίας, που θα μπορούσε να σημάνει το οριστικό τέλος.

Η Volksmiliz αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο για την ευρύτερη δυνατή λαϊκή εκπαίδευση. Εδώ ο σύντροφος του λαού διαμορφώνεται σε Γερμανό πατριώτη από τα νεανικά του χρόνια και γίνεται έτσι δεκτικός στις πιο εκτεταμένες αλήθειες του εθνικοσοσιαλισμού. Τότε θα είναι πιο πρόθυμος να κάνει ακόμη περισσότερα εθελοντικά και να συμμετάσχει στη δημιουργία του νέου, άριου ανθρώπου στους διάφορους κομματικούς σχηματισμούς. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής γυναικείας υπηρεσίας στους τομείς της πολιτικής άμυνας, των κοινωνικών καθηκόντων, της μητρότητας και της εκπαίδευσης στην οικιακή οικονομία, μπορούν να γίνουν παρόμοιες προσπάθειες και στο γυναικείο υπόλοιπο του πληθυσμού.

Η εξυπηρέτηση του λαού γίνεται αυτονόητη για κάθε πολίτη. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί μόνο να περιμένει κάτι από την κοινότητα - εκπαίδευση, εργασία, προστασία και κοινωνική δικαιοσύνη - αλλά ότι υπάρχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το αρχικά άψυχο κράτος γίνεται έτσι ένας ζωντανός οργανισμός για

τον οποίο κάθε άτομο, ενταγμένο στις εθνικές δομές, φέρει ευθύνη.

Το Volksstaat αναπτύσσεται στην ψυχή κάθε Γερμανού!

Το σπαθί της επανάστασης: Η επιτελική φρουρά της SA

Οι επιτελικοί φρουροί των SA είναι η φρουρά και το σπαθί της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης.

Σε αυτούς συγκεντρώνονται οι μαχητές της SA που είναι έτοιμοι να αφιερώσουν τη ζωή τους ολοκληρωτικά και αποκλειστικά στην πίστη τους, που είναι εκεί μόνο για τον εθνικοσοσιαλισμό χωρίς να υπολογίζουν την "ιδιωτική ζωή", που πηγαίνουν στο θάνατο γελώντας και με χαρούμενη καρδιά όταν το κόμμα το απαιτεί. Ένας μαχητής της επιτελικής φρουράς των SA αφήνει πίσω του την αστική του ύπαρξη και γίνεται ιππότης του Τάγματος της Γερμανικής Επανάστασης.

Η θητεία σε αυτές τις ένοπλες επίλεκτες μονάδες του κόμματος, οι οποίες δεν είναι κρατικά όργανα, είναι φυσικά εθελοντική, αλλά απαιτεί δέσμευση πολλών ετών - αν είναι δυνατόν και ισόβια. Ένας μαχητής στην επιτελική φρουρά των SA δεν έχει ούτε ελεύθερο χρόνο ούτε ιδιωτική ζωή- η υπηρεσία του δεν γνωρίζει ούτε μέρα ούτε νύχτα.

Οι επιτελικοί φρουροί των SA αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των πρώην καθηκόντων των γενικών SS, τα οποία δεν ανασυγκροτούνται. Με τα μέσα που διαθέτουν, διασφαλίζουν το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος από όλους τους κινδύνους εκ των έσω.

Παράδοση και Επανάσταση : Η Γενική SA και το πνεύμα της SA

Η θητεία στη Λαϊκή Πολιτοφυλακή είναι υποχρεωτική, αλλά αποτελεί απλώς συμπλήρωμα της κανονικής επαγγελματικής ζωής - εκτός από την πραγματική περίοδο της στρατιωτικής θητείας και για τα στελέχη. Οι επιτελικοί φρουροί της SA λαμβάνουν μόνο εθελοντές, αλλά η υπηρεσία τους είναι ταυτόχρονα το επάγγελμά τους - η κλίση τους.

Η γενική SA στέκεται, κατά κάποιον τρόπο, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο σχηματισμούς - διατηρεί τις πραγματικές παραδόσεις της SA της περιόδου του αγώνα. Είναι ένας καθαρός κομματικός σχηματισμός. Η υπηρεσία στη γενική SA είναι επομένως εθελοντική και κατά το δυνατόν τιμητική.

Η γενική SA είναι η ομάδα κρούσης του κόμματος για τα πολυάριθμα αγωνιστικά

και εκπαιδευτικά του καθήκοντα σε όλα τα επίπεδα. Είναι ο φορέας του πνεύματος της ΑΕ, που είναι να πείθει και να διαμορφώνει τις λαϊκές μάζες μέσα από τις προσπάθειές της.

Το "**Believe! Υπακούστε! Αγωνίζομαι!**" διαμορφώνει τους κομματικούς συντρόφους του Sturm-Abteilung και εμποδίζει την επανάσταση να στερεοποιηθεί ή να ισοπεδωθεί. Στρέφουμε το βλέμμα μας σε αυτούς τους άγνωστους ήρωες όταν διακηρύσσουμε με τον Ernst Röhm:

"ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ SA!"

Η Νέα Τάξη

Η μεγάλη πνευματική κρίση της εποχής μας, η πνευματική αποδιοργάνωση του λαού μας, η εσωτερική έλλειψη κατεύθυνσης, ο παραλογισμός της σύγχρονης ζωής, οι κίνδυνοι του μέλλοντος - όλα αυτά απαιτούν επιτακτικά μια Νέα Τάξη, αν η ανθρωπότητα δεν θέλει να αυτοκαταστραφεί σε λίγες δεκαετίες.

Αυτή η Νέα Τάξη πρέπει -όπως εκείνη του Μεσαίωνα- να παρέχει εσωτερική στήριξη και ασφάλεια σε όλους τους ανθρώπους. Για να είναι αποτελεσματική και διαμορφωτική, πρέπει να είναι δεσμευτική, αλλά δεν πρέπει να βασίζεται στον εξαναγκασμό και την τρομοκρατία.

Αυτό είναι δυνατό μόνο αν πρόκειται για μια φυσική τάξη που ταιριάζει στη φύση του ανθρώπου. Πρέπει επομένως να βασίζεται στους ανθρώπους και τη φυλή, τους φυσικούς οργανισμούς της κρατικής συνύπαρξης. Αυτή είναι η αποστολή του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος στο γερμανικό λαό και η κατ' εξοχήν αποστολή του εθνικοσοσιαλισμού παντού όπου ζουν λευκοί άνθρωποι και αγωνίζονται για το μέλλον τους. Κάθε κοινοτική ζωή χαρακτηρίζεται από την ένταση μεταξύ ελευθερίας και τάξης:

Και τα δύο πρέπει να εξετάζονται εξίσου, διότι η ελευθερία χωρίς τάξη οδηγεί σε αναρχία και πτώση - η τάξη χωρίς ελευθερία, ωστόσο, οδηγεί σε καταπίεση και τελικά σε εξέγερση.

Το NSDAP είναι και τα δύο - ένα γερμανικό κίνημα ελευθερίας και το κόμμα της Νέας Τάξης. Θέλουμε να εκπαιδύσουμε τον γερμανικό λαό να κατανοήσει την ελευθερία ως εθελοντική, ενθουσιώδη συγκατάθεση για την οικοδόμηση ενός μεγάλου και ισχυρού άριου πολιτισμού. Πρέπει να μάθει να μην αμφισβητεί την ίδια την τάξη, αλλά να χρησιμοποιεί τις ελευθερίες στη διαμόρφωση της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής του λογικά για την υπηρεσία της κοινότητας. Ο

Γερμανός άνθρωπος του μέλλοντος, τον οποίο εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές θέλουμε να δημιουργήσουμε, θα ρωτήσει:

"Τι μπορώ να κάνω για την πατρίδα μου; Πού αμφισβητούμαι στον κοινό αγώνα για ένα ουσιαστικό μέλλον;"

Όταν αυτό επιτευχθεί, θα μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω με υπερηφάνεια και γέλιο τη σημερινή εποχή της παρακμής και του χοντροκομμένου, εγωιστικού υλισμού και να βαδίσουμε με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον γνωρίζοντας: **"Το μέλλον είναι δικό μας και μόνο δικό μας!"**

Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές δεν θέλουμε να είμαστε αφέντες αλλά υπηρέτες του λαού μας. Στεκόμαστε εκεί με καθαρή, πιστή καρδιά και απλωμένο χέρι. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια, την υποστήριξη και τη συνεργασία κάθε μέλους του γερμανικού λαού για να πετύχει το έργο. Το μέλλον αυτού του κόσμου βρίσκεται μπροστά μας. Θέλουμε να το διαμορφώσουμε!

Είμαι τώρα επιτέλους στο τέλος της ομιλίας μου. Δεν μου μένουν πολλά να πω, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι πλέον λόγος, αλλά αγώνας και θυσία. Οι σύντροφοί μου και εγώ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον - αν είναι νίκη, αν είναι καταδίκη. Ο αγώνας μας μπορεί να μας φέρει στην εξουσία, στις φυλακές ή στα όπλα δημοκρατικών ή μπολσεβίκικων εκτελεστικών αποσπασμάτων. Μπορεί να μας χτυπήσουν, να μας φυλακίσουν και να μας σκοτώσουν, αλλά ο εθνικοσοσιαλισμός θα συνεχίσει να ζει και να εργάζεται μέχρι μια μέρα το λάβαρο με τη σβάστικα να κυματίζει και πάλι ελεύθερα στον άνεμο.

Αλλά ας μην ξεχνάει κανείς ότι όλη η αγάπη μας είναι μόνο για τη Γερμανία. Ας καταλάβουν τουλάχιστον ένα πράγμα ακόμη και όσοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν με όλα όσα λέω σήμερα:

Όλοι οι Γερμανοί που υπερασπίζονται ειλικρινά τη Γερμανία ανήκουν σε εμάς. Δεν είναι θέμα να συμφωνούμε με κάθε σημείο του προγράμματός μας, αλλά να πιστεύουμε και να ομολογούμε από κοινού την αναγέννηση της Γερμανίας:

"Η αγάπη μου είναι για τη Γερμανία, η πίστη μου για το Κόμμα!"

Έτσι θέλουμε να κατανοήσουμε την πίστη μας - όχι ως δόγμα, αλλά ως δεσμό αγάπης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Γερμανών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι εθνικοσοσιαλιστής.

ΑΝ ΈΧΕΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!

Επίλογος

Έκανα αυτό που υποτίθεται ότι επιτρέπεται να κάνουν όλοι σε αυτό το σύστημα:

Εξέφρασα τη γνώμη μου ελεύθερα. Αμφιβάλλω αν θα μου παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον αυτή τη νέα δοκιμασία της φιλελεύθερης ελευθερίας της έκφρασης.

Έχω εξηγήσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της συγγραφής τι δεν είμαι:

Δεν είμαι θεωρητικός, δεν είμαι επιστήμονας και σίγουρα δεν είμαι συγγραφέας. Δεν ήταν φιλοδοξία μου να γράψω ένα νέο "Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ", το οποίο είναι ήδη περιττό, διότι οι σκέψεις του ηγέτη μας που καταγράφονται εκεί δεν έχουν χάσει την εγκυρότητά τους και δεν θα χάσουν ποτέ.

Έγραψα αυτό το βιβλίο για εσάς, τους συντρόφους μου, από τους οποίους με χωρίζουν αυτή τη στιγμή οι τοίχοι της φυλακής, αλλά με τους οποίους ξέρω ότι είμαι βαθιά ενωμένος στον αγώνα για μια νέα Γερμανία.

Είμαι μαχητής όπως εσείς και δεν θέλω να είμαι κάτι άλλο.

Έχω αποτυπώσει στο χαρτί αυτά που όλοι γνωρίζουμε και αισθανόμαστε και έχω προσπαθήσει να τα βάλω σε τάξη και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Προσπάθησα να συνεισφέρω στον αγώνα όσο καλύτερα μπορούσα, ακόμη και μέσα στη φυλακή.

Πουθενά στη ζωή μου δεν έχω βρει καλύτερους φίλους και πιο πολύτιμους συντρόφους από ό,τι στις τάξεις του κινήματός μας. Άνθρωποι σαν εσάς, σύντροφοί μου, και μια ιδέα σαν τη δική μας αξίζουν κάθε θυσία.

Με γεμίζει υπερηφάνεια το γεγονός ότι μου δόθηκε το προνόμιο να παίξω καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της κοινότητάς μας. Αν πιστεύετε ότι έκανα το καθήκον μου, τότε η φυλάκισή μου έχει νόημα.

Μπορούμε να κερδίσουμε επειδή θέλουμε να κερδίσουμε!

Να θυμάστε πάντα αυτή τη φράση και αν κάποιος κουραστεί και αποθαρρυνθεί, δώστε του πάλι κουράγιο και σταθείτε στη σημαία - χωρίς ταλάντευση και με γερμανική πίστη! Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε - μαζί θα νικήσουμε!

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους του κινήματος για την αφοσίωση, το θάρρος και την πίστη τους. Ως ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης

του Αμβούργου, ως οργανωτής του Freizeitverein Hansa και του Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Μέτωπο Δράσης Εθνικοσοσιαλιστών), επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφέρω ονομαστικά, ως παράδειγμα και εκπρόσωπος όλων των άλλων, τον πιο πιστό σύντροφό μου και πάντα έτοιμο ακτιβιστή: **Udo Budig**.

Στο τέλος αυτού του προβληματισμού, ωστόσο, ο αξέχαστος Φύρερ μας μπορεί να καταστήσει για άλλη μια φορά σαφές το νόημα και τον στόχο της ζωής μας για τον εθνικοσοσιαλισμό:

"Στις 9 Νοεμβρίου 1923, στον τέταρτο χρόνο της ύπαρξής του, το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα διαλύθηκε και απαγορεύτηκε σε ολόκληρη την επικράτεια του Ράιχ. Σήμερα, το Νοέμβριο του 1926, στέκεται μπροστά μας και πάλι ελεύθερο, ισχυρότερο και εσωτερικά σταθερότερο από ποτέ. Όλες οι διώξεις του κινήματος και των μεμονωμένων ηγετών του, όλες οι βλασφημίες και οι συκοφαντίες δεν μπόρεσαν να το βλάψουν. Η ορθότητα των ιδεών του, η καθαρότητα της θέλησής του, η προθυμία των οπαδών του να κάνουν θυσίες του επέτρεψαν μέχρι τώρα να αναδυθεί πιο δυνατά από ποτέ από όλες τις καταπιέσεις.

Αν, στον κόσμο της σημερινής κοινοβουλευτικής μας διαφθοράς, θυμάται όλο και περισσότερο τη βαθύτερη ουσία του αγώνα της και αισθάνεται ότι είναι η καθαρή ενσάρκωση της αξίας της φυλής και του προσώπου και οργανώνεται ανάλογα, μια μέρα, βάσει ενός σχεδόν μαθηματικού νόμου, θα κερδίσει τη νίκη στον αγώνα της. Ακριβώς όπως και η Γερμανία θα πρέπει αναγκαστικά να κερδίσει τη θέση που της αναλογεί σε αυτή τη γη, αν οδηγηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις ίδιες αρχές.

Ένα κράτος το οποίο, στην εποχή της φυλετικής δηλητηρίασης, αφιερώνεται στην καλλιέργεια των καλύτερων φυλετικών στοιχείων του, πρέπει μια μέρα να γίνει ο κύριος της γης. Είθε οι οπαδοί του κινήματός μας να μην το ξεχάσουν ποτέ αυτό, αν το μέγεθος των θυσιών τους βάλει σε πειρασμό για αγχώδη σύγκριση με την πιθανή επιτυχία."
από: "Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ".

Μνημονεύω τον μεγαλύτερο νεκρό του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, τον Φύρερ μας ADOLF HITLER.

Φυλακή
Αμβούργου 20.04.1979/90 J.d.F.
Michael Kühnen

προφυλάκισης



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der Welt präsent. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Nachkriegszeit haben nicht auseinander, die Idee der politischen Idee unserer hoch gebildeten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Viele sind Kampfbücher, andere schreiben an Bücher an Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht mehr die in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen ist aber nicht, die Volkstugend - gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich“ „egal“ oder „illegal“, als ein Volkstugend oder ein Volkstugend, als ein Volkstugend, bewahrt oder auf einem Volkstugend, andere Art, alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv.“

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπράττ της Αντράντιντας (www.prountingthecurrent.com/ truth hitler). Είπα φέρει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο νικητήριο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Founded 1973 April 20, 2022 (132)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hell Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!